



VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van
HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw

Lakenmakersstraat 41
B-2800 Mechelen

Nieuwsbrief n° 15, december 2007

Beste leden,

Op dinsdag 11 december zat uw bestuur weer bij elkaar, dit keer bij Christophe aan de Coloma jachthaven in Mechelen. Evarist was wegens ziekte verontschuldigd, het financiële gedeelte van onze club loopt wel goed, we gaan een systeem opstarten dat ons toelaat uit de kas- en bankgegevens die onze penningmeester bijhoudt de nodige werkgegevens te filteren.

Op het vlak van de ledenadministratie is het rustig, iedereen is blijkbaar naarstig aan het werk aan zijn/haar boot.

Met de binnengehaalde 1500 euro subsidie van de Vlaamse Gemeenschap via VCM zijn we een promotie stand in de vorm van een alu frame met beprint zeildoek aan het laten maken, dat kan dan eenvoudig en compact ergens aan boord of in een auto worden meegenomen waar we onze club ook maar willen presenteren.

Het bestuur zal tegen de volgende jaarvergadering (maart) de leden een voorstel doen aangaande het eventueel aanvaarden van replica's en schepen met historie. Iedereen die daar een mening, inzicht over heeft vragen we die alvast met ons te delen zodat we met uw mening kunnen rekening houden bij het opmaken van onze discussietekst.

De gesprekken met W&Z ivm ligplaatsen voor historische vaartuigen zijn niet verder gestimuleerd o.w.v. de drukke beroepsbezigheden van uw voorzitter, we nemen dit na de feestdagen weer op.

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor donderdag 10 januari, hebben jullie nog vragen, op- of aanmerkingen, dan horen we die graag van jullie !

Vanuit het bestuur willen we u allen, leden, sympathisanten, gepassioneerden en geïnteresseerden het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar met veel genot, rust en plezier op of aan het water .

Namens uw bestuur, Dirk Ramakers

Uw bestuur :

Dirk Ramakers , motorsleepboot Odilia (voorzitter), 0(032)478 38 38 45
Patrick van Camp, waalschokker Anne-Grete (secretaris) 0(032)479 37 08 04
Evarist van Camp, bakdekkruiser The Old Lady (penningmeester) 0(032)494 63 99 42
Robin Capiaux, motorsleepboot Kobbe (ledenadministratie) 0(032)476 21 76 58

E-mail naar : info@historisch-vaartuig.be

Website : www.historisch-vaartuig.be

VVBHV nieuwsbrief n° 15 blz 1

Het Koningsrek 170 Jaar te Branst :

Een bericht van ons lid Broos (Brabo III) ;

Bijgaand stuur ik je basisinfo over een kleinschalig evenement volgend jaar aan de Scheldeboord . De vraag van deze mensen is : enkele oude schepen/boten teneinde een toffe sfeer te creeren. Brants ligt ongeveer 30 min varen opwaarts van Rupelmonde. De herberg beschikt over een eigen vlotsteiger , daarnaast zijn er nog steigers van de plaatselijke club en van een naburig restaurant. Het zou tof zijn mochten er een paar zeilers aanwezig zijn , vlaggen in hoge masten zijn sfeermakers op zich maar de bakdekkruisers en de andere scheepstypes zouden niet mogen ontbreken

Indien je graag ter plaatse een kijkje zou gaan nemen kan ik je dat alleen maar aanraden , in deze winterperiode kan je het dan nog combineren met een bezoek aan het scheepvaartmuseum in het nabijgelegen Mariekerke.

De afstand Herberg Zates" tot het museum in Mariekerke stappend langs de Scheldedijk is ongeveer 1500 meter.

Vriendelijke groeten, Broos

Geachte heer/mevrouw,

In 1838 opende schipper -koopman Gilles Boodts met zijn vrouw Francisca Rolus een herberg vlakbij de Schelde, zij krijgt de naam 'Koningsrek' verwijzend naar het toponiem van het langste rechte stuk op de Schelde.. Gilles was vrachtschipper en de plaats was vooral gekozen voor de kleine inham of kil aan de stroom. Het bezorgde hem een eigen loskade en ankerplaats voor zijn schepen. Een bijkomend voordeel was dat hij bij laagtij aan de schepen kon werken. Waarschijnlijk stamt de naam 'Zates' ook uit deze periode. Een scheepswerf was immers ook een 'zate'.

Gilles had drie jaar voordien het perceel gekocht van Charles De Smet -Lienart uit Dendermonde, een afstammeling van Judocus De Smet, rentmeester en baljuw van het land van Bornem.

Het gezin Boodts -Rolus werd gezegend met tien kinderen, Maria Felicitas huwde Carolus Ludovicus Boeykens en na haar dood hertrouwde hij met de jongere dochter Joanna. Zij bleven ook in de ouderlijke herberg wonen. Op haar beurt zal hun jongste dochter Elisabeth Boeykens de zaak verder uitbaten, zij was gehuwd met Joannes Pieter Hulstaert, telg uit een Zeeuws -Vlaamse schippersfamilie.

Hun zoon Jacobus Joannes huwde met Leonia Smet, beter gekend als 'Leonie van Zates'. Sinds het overlijden van Leonie in 1997, zijn het haar kinderen Liesbeth en Guillaume en volgens de noodwendigheid haar kleinkinderen die de zaak verderzetten.

In 2008 zal herberg 'het Koningsrek' dus zijn honderdzeventigste verjaardag vieren. Zeer zeker één der oudste herbergen in Vlaanderen. ...en ver daarbuiten. Wat de herberg echter uniek maakt is het feit dat ze onafgebroken in familiehanden is gebleven, bovendien is de eigenlijke herberg sinds 1838 intact gebleven. Een televisiescherm of radio horen nog steeds niet thuis in het interieur, het blijft een praat- en vooral luistercafé.

In 2008 willen we echter de stilte doorbreken en plannen wij een feestweekeinde van 22 tot 24 augustus. Het is de bedoeling om met een volksfeest zoveel mogelijk mensen te laten meevieren. De plannen zitten nog in zijn rijpingsfase maar er wordt hardop gedacht aan een dansvloer op de Scheldedijk, een vlootparade met oude rivierschepen enzomeer. Met een misviering wordt een oude traditie in ere hersteld.

Gezien het unieke karakter van de herberg en de viering ervan hadden we graag beroep gedaan op jullie medewerking.

Herberg Koningsrek Zates, Bovenstraat 152, 2880 Bornem Ranst 0(032) 3 889 96 57

Evenementen 2008 :

Archonaut 7.5 jaar	5 april
Oostende voor Anker ; 'Belgen op de Zuidpool'	22-25 mei
Branst (Schelde); 'Het Koningsrek' 170 jaar	22-24 augustus
Zennegat ; Open Monumentendag ' 20° eeuw'	14 september

Gluhweinavond 2008 :

Op zaterdagavond 15 december vond onze jaarlijkse Gluhweinavond aan het Zennegat plaats. We mochten weer van de gastvrijheid en praktische hulp van onze buurman Guy van de Spaanse Hoeve genieten. De tent van Nico deed weer goed dienst en bood onderdak aan onze leden en inwoners van Battel. Het werd een gezellige avond en na de nodige gluhwein, jevener erwtensoeep en dies meer werd het steeds vrolijker.



We hadden publiciteit gemaakt in het dorp middels affiches en flyers, de opkomst van de buurtbewoners was niet overweldigend, maar dat kon ook niet worden gezegd van de opkomst van onze leden. Hoewel enkele leden van ver (zelfs van over de grens) afzakten naar Mechelen om nog eens bij te praten met elkaar, we zien mekaar ten slotte niet zo regelmatig op of aan het water, waren we toch een beetje ontgoocheld dat sommige leden niet even de moeite namen binnen te springen (of af te bellen zoals anderen wel hebben gedaan, waarvoor dank !). Ook van onze collega varend erfgoed verenigingen was er geen reactie, een gemiste kans om de banden verder aan te halen.

We kunnen ons dan ook de vraag stellen of er wel behoefte is aan een dergelijk evenement in de winter. Het organiseren kost toch enige moeite , het is jammer dat er dan weinig respons is. Een agendapuntje voor op de jaarvergadering dus.

Welkom nieuwe leden :
Motorsleepboot Lijntje Johanna



bouwjaar en scheepswerf : 1906 bij Jacobs/Huberting te Haarlem (NL)

afmetingen : 15.17x4x1.8 m

motor : 6 cil DAF 1160 van 168 pk

eigenaar : Cees Schaap

thuishaven : Katwijk aan Zee (NL)