

Vaar mee met de T'ai !



een unieke belevenis voor iedereen

genietend van het spel van water en wind...



op weg naar....

onbekende avonturen



een zeiltocht met een klipper uit 1906... een onvergetelijke ervaring



zoekend naar de juiste koers



samenwerkend vanuit eigen motivatie en inzet



ideaal als teambuildingsactiviteit !

onderling van elkaar afhankelijk voor het resultaat



ieder met zijn eigen inbreng - flexibel - soms 'out of the box'



met ruimte voor bijpraten...



volop onthaasten...





en ouderwetse gezelligheid

in de kombuis...
huiselijkheid troef 😊



met of zonder gezang ...



geschikt voor iedereen





ook, of liever voorál, voor wie bij het reguliere vrijetijdsaanbod
'uit de boot valt'



veilig in handen van een ervaren
schipper en zijn scheepsmaten



samen uit, samen thuis



zin om het ook eens mee te maken?



wij hebben een speciale kennismakingsprijs
voor groepen uit de socio-culturele sector
die nog nooit eerder
met de T'ai een tocht maakten

alvast welkom aan boord!



de T'ai heeft zijn ligplaats in Antwerpen in het Kattendijkdok, vlak bij de Mexicobridgen. Zin om de T'ai te bezoeken? Maak een afspraak via ons secretariaat

meer info?

mail of bel

REVOS vzw

revosvzw@telenet.be

tel. 03 290 48 95

weetjes vooraf:

- dagtochten hebben vertrek en aankomst in Antwerpen
- eten en drinken zelf meebrengen, koken kan in de kombuis
- maximaal 12 personen (max. 10 voor meerdaagse tochten)
- geen zeilervaring vereist

website www.revos.be in opbouw